

Juni, 2023



Kære forældre,

Lige en sommer-hilsen herfra vuggestuen, med lidt nyt om stort og småt.

Hverdagen

Her i vuggestuen nyder vi sommeren hvor vi kan være ude så meget som muligt. På legepladsen studeres insekter, vendes store sten, køres på scooter, laves mad i sandkassen, læses bøger på tæppet og så får vi nogen gange besøg af børnehavebørnene der hjælper til og trøster, hvis nogen falder og har brug for et ekstra kram.

Til samling er der særligt fokus månedens rim som er "Inde i min farmors hus " og derudover arbejder vi med "Fri for mobberi" og med bamseven, som hver dag kommer og hilser på. Vi har plakater med ansigtsudtryk som "GLAD- VRED-BANGE og KED AF DET, og så snakker vi om hvordan man ser ud når man fx er ked af det, og hvad vi kan gøre for at hjælpe hinanden. Forleden havde vi en særlig KRAMME-stol, hvor et barn der gerne ville have et kram sad, og så kunne børnene på skift komme og give et kram. Vi oplever at børnene er meget optaget af billederne, og vi snakker om at det jo ikke er sikkert at alle har lyst til at blive krammet, og så er det ok at sige stop.

Lidt praktisk

Efter sommerferien skifter vi igen "Satelitten" ud med den "Lille vuggestue" i skolens lokaler, men det er desværre ikke kun de fysiske rammer der udskiftes, men både Mona og Anne stopper her i vuggestuen i løbet af august. Mona skal se mere til sin familie, og Anne som har været i et barselsvikariat for Helene, skal til at læse. Anne stopper derfor 31. juli, og Mona 15. august. I stedet for Anne kommer Helene tilbage 28. august og på torsdag har vi ansættelsessamtaler til medhjælperstilling i stedet for den stilling, Mona har været i.

Farvel skal vi også sige til Emma og Musab som starter i børnehave 1.juli, og samtidig skal vi sige velkommen til Mollie som starter i vuggestuen. Vi ønsker Emma og Musab og deres familier en rigtig god børnehavetid, og tak for tiden i vuggestuen.

Personaleferie

Mona har ferie uge 26+ 29+30

Rie har ferie uge 27+28+29+30

Tina har ferie uge 28+29+30+31

Anne har enkelte fridage juli måned, men vil ellers være i vuggestuen sammen med primært Maria, (vikar)

Med ønsket om at alle får en god, velfortjent ferie, med masser af tid til at koble af og være sammen, uden hverdagens travlhed og trummerum- og forhåbentlig med tid til bare at "tøffe"!

Bedste hilsner fra Mona- Anne- Rie og Tina





Til det godt børneliv høre en god portion **tøffetid**.

Tøffetid er den tid, hvor vi ikke gør så meget andet, end at vi tøffer rundt sammen. Vi flytter rundt på nullermændene, har nattøj på en hel dag, leger i haven, laver mad, læser bøger, snakker sammen og keder os en anelse. Vi laver nærmest ingenting – men vi er sammen.

Tøffetid er det modsatte af planlagte ture f.eks. cafébesøg, legeland og familiefest på samme dag. Pas på med at ferien ikke bliver overbooket med gøremål, der skal også være tid til at komme ned i gear og være nærværende.

Tøffetid kan føles som om, vi spilder vores tid og ferie. MEN vi må ikke undervurdere betydningen af **tøffetid**, som er vigtig for børnene, da de for alvor får den opmærksomhed, som de kan savne i en travl og hektisk hverdag. Familien kan måske have brug for at genfinde familiefølelsen ovenpå en travl periode. **Tøffetid** gavner familiens robusthed, sundhed og trivsel.

Så vær ikke bange for kedsomhed
– det fører ofte til nye idéer og kreativitet!